

Openluchtschool Dennenhof is een Vrije Katholieke Basisschool voor het Buitengewoon Onderwijs van het type 3.

Onze schoolkenmerken zijn	<u>kleinschalig</u> <u>open</u> <u>multidisciplinair</u>
Onze kinderen zijn	<u>bijzonder</u>
Onze uitgangspunten zijn	<u>vertrekken bij wat sterk is</u> <u>veiligheid</u> <u>streven naar maatschappelijke integratie</u>

Kleinschalig



We hebben 2 kleuterklasjes, 1 speelleerklas en 10 klassen lager onderwijs. Omdat het van bijzonder groot belang is om onze kinderen goed te kennen en om hen te kunnen omringen met de nodige aandacht en zorg, hebben we kleine klasgroepen (8 à 10 kinderen).

Open

Onze school ligt in een groene omgeving en de ramen van de klaslokalen staan meestal open.

Maar ook onze deur staat open. Zij staat open voor kinderen met sociaal en emotionele noden (dat is onze kernopdracht), maar ook voor de ouders en andere personen die met het kind werken. Kinderen laten groeien en tot ontwikkeling brengen, doen we best samen.



Multidisciplinair



Onze school heeft niet alleen leerkrachten maar ook nog andere deskundigen zoals logopedisten, kinesisten, een orthopedagoge en een psychologe. Al deze mensen werken samen om de kinderen te geven wat ze nodig hebben.

Bijzonder

Onze kinderen zijn extra kwetsbaar. Zij hebben allemaal op één of andere manier moeilijkheden met hun sociale en/of emotionele ontwikkeling. Dit kan resulteren in onaangepast gedrag, een negatief zelfbeeld, angsten en/of andere moeilijkheden.



Vertrekken bij wat sterk is



In plaats van steeds stil te staan bij wat niet lukt, kijken wij naar wat wel lukt. Van hieruit werken we aan de tekorten.

We werken niet aan alles tegelijk maar maken per kind een haalbaar plan op. Op deze manier leert het kind terug in zichzelf geloven.

Veiligheid

Om kinderen te laten leren, moeten ze zich in de eerste plaats veilig, welkom en begrepen voelen. Wij investeren in een positief basisklimaat waar de kinderen graag zijn.

De kinderen mogen ook fouten maken of het moeilijk hebben. Zij krijgen de ruimte om hun emoties te leren kennen en hiermee om te leren gaan. Een moeilijk situatie, leert ons iets voor de toekomst.

Dit wil niet zeggen dat we grensoverschrijdend gedrag gaan goedkeuren of tolereren. Als de kinderen schade toebrengen aan anderen of aan hun omgeving, werken wij rond herstel.



Streven naar maatschappelijke integratie



De school is geen eiland en de kinderen blijven niet klein. Wij streven er bij al onze kinderen naar dat zij 'op hun pootjes terecht komen', dat ze de juiste kennis, inzichten, attitudes en vaardigheden verwerven om maatschappelijk zelfredzaam te zijn.

Wil je de volledige visietekst lezen, klik dan [HIER](#).